



Zo, nog maar héél even

De uren tot middernacht zijn zó voorbij

Maar daarna kan ik echt beginnen

Met een nieuwe fase in mijn leven

Veel heb ik nu al ondernomen

En passant ook gekke dingen tussendoor gedaan

Ik vraag me af of in die nieuwe fase

Daar nog wel ruimte voor zal bestaan

Velen zeggen mij dat ik nu pas zal gaan leven

Heb ik vragen, wensen of zal het zijn zoals het is

Ach ja, 50, als je het haalt ben je gerust

Ik zelf ben me daar niet zo van bewust



Misschien komt "Sara" straks nog op bezoek

Zal ik gauw wat thee gaan zetten

Een appeltaartje bakken

Of houd ze niet zo van die koek

Ach wat zou het, het is me om het even

Ik ga ervoor met volle moed

Wat ik zie, kom ik vanzelf wel tegen

Hopla, hierbij zet ik vast mijn eerste voet

Dan kan ik vast wat terug gaan kijken

Naar de goede jaren, vol vreugde en intens beleven

Samen met mijn kinderen waar ik veel van houd

En misschien ..., word ik met mijn kleinkinderen wel oud

