

Als ik bedenk wat ik echt belangrijk vind in mijn leven

Zijn dat alle kinderen van de wereld ongeacht waar zij zich bevinden

Zij zijn nog zo puur en onbedorven

Mijn wens zou zijn dat alle kinderen de nodige aandacht krijgen met

onvoorwaardelijke liefde en begrip van de mensen waar ze van afhankelijk zijn

Als ouders/verzorgers van deze aarde moeten wij hen bijstaan in vele keuzes

Dit kost veel geduld, begrip, tijd en energie, maar daar hebben zij recht op

*Waar ze geen recht op hebben is opgroeien zonder structuur, duidelijkheid en
warmte*

*of ouders/verzorgers die goedbedoeld een losse opvoeding geven en hun
vriend/vriendin willen zijn*

Ik vind het fijn om naar kinderen te luisteren en verhalen met ze te delen

dit scheidt een band en geeft ze zelfvertrouwen

Kinderen geven mij energie waardoor ik de ruimte voel om hun dingen te leren

Ook al willen kinderen weleens sputteren dan geeft dat niks, dat hoort er juist bij

Dit moet juist om te leren goed te communiceren en incasseren,

*zodat zij ook de belangrijkheid hiervan inzien en dit later door kunnen geven aan hun
kinderen*