



*Het Boek van
Sinterklaas*

Gedichten van de Sint



Door de liefste van de liefste
bracht de Sint van overzee
echt het beste van het beste
op zijn reis naar Holland mee
schepen boordvol geschenken
grote pakjes en ook klein
maar dit ene kleine pakje
kan alleen het jouwe zijn!



Eder jaar maak jij een lijstje
maar dat is zó afgezaagd
dat de Sint jou iets wil geven
waar je niet om hebt gevraagd
dáárom kocht Sint dit cadeautje
en is het toch niet naar je zin?
ga het rustig even ruilen
want de bon zit er bij in



Woorden kunnen echt niet zeggen
wat je werk'lijk denkt en voelt
Sint hoopt dat je door dit pakje
even voelt wat hij bedoelt.
wat de ene zegt met bloemen
zegt de ander met een zoen
maar de Sint wil het vanavond
met een klein cadeautje doen.



Ook op deze pakjesavond
is er een cadeau voor jou
Sint geeft jou het allerbeste
voor je moed, beleid en trouw
jij geeft altijd aan een ander
je geeft alles wat je kunt
daarom is dit kleine pakje
jou ook vreselijk gegund.



Er zijn schepen vol cadeautjes
vast wel duizend op een rij
ook zijn er miljoenen mensen
maar de liefste dat ben jij!
Gij kiest altijd de cadeautjes
voor het hele huisgezin
daarom nu dit kleine pakje
daar zit iets persoonlijks in



Altijd ben jij aan het zwoegen
klus na klus wordt steeds geklaard
en dat is na al dat werken
best een mooi cadeautje waard
heel veel kusjes én dit pakje
van de goede, beste Sint
die jou dus van alle mensen
echt de allerleukste vindt



Je weet dat Sint geen dichter is
dat heeft hij nooit geleerd
hij heeft dit versje helemaal
voor jou gekopieerd
bij alle pakjes die je krijgt
kom je dit versje tegen
dus richt je aandacht helemaal
op de zak die Piet gaat legen



Als je dol bent op geheimen
hier een goede tip van mij:
maak dit pakje zo niet open
en je hebt er ééntje bij



Het was voor Sint te groot om in te pakken
en daarom is het in dit huis verstopt
ga maar zoeken volgens deze kleine
schatkaart
en dan maar hopen dat de route klopt

Er zijn te weinig woorden om te zeggen
waarom dit pakje in je schoentje ligt
laat staan om er een versje mee te maken
dus deze keer maar even geen gedicht



VERS

Ik had een groot cadeau voor ogen
toch zette ik de aanschaf stop
ik heb gewikt - ik heb gewogen
maar nee - er rijmde echt niets op
en daarom zit er in dit pakje
alleen nog maar iets kleins van mij
het is misschien niet wat je hoopte
maar hier wist ik wel een versje bij

PakjesPiet



DEODORANT



Veel achtergebleven gebieden
versullen de Sint met erbarmen
Vandaar dit geschenkje voor jou
verdeel het maar onder de armen
Verwiling rukt op zo langzaam
maakt de mensheid toch een misser
Maar dit is een stapje vooruit
een klein stukje aarde wordt weer frisser

de reukpiet



RIJM-WOORDENBOEK

Een ander woord voor vliegtuig
een cilinder of een plant
een schrijver of een diersoort
een hoofdstad van een land
De 'Z' staat aan het einde
de 'A' aan het begin
en alle and're woorden
die vind je er ook nog tussenin



de rijmPiet



OCHTENDJAS



Dit cadeau is werkelijk prachtig
goed van snit en fraai van kleur
als j' hem elke morgen aantrekt
heb je nooit een slecht humeur
Hij komt echter - naast de ochtend
ook in nood nog goed van pas
als je eventjes niets aan hebt
en de bel gaat - pak je toch die jas!

De PasPiet

PARFUM

Dit cadeautje zal vast schattig
bij je opmaakspullen staan
't is een heel bijzonder pakje
maar er zit een luchtje aan
wat de natuur in duizend bloemen
samen bracht aan zoete reuk
werd verzameld in dit flesje
daarom is het ook zo leuk

De GeurPiet



NOTITIEBOEKJE

Een paar woorden een paar zinnen
een adres, een plaats, een naam
dingen die je moet onthouden
breng ze hierin maar tesaam
dingen die je nog moet kopen
dingen die je hebt beloofd
schrijf ze op in dit geheugen
dat scheelt ruimte in je hoofd



Hij-schrijft-alles-op-Piet



KALENDER

Lente zomer herfst en winter
vier getijden bij elkaar
vier kwartalen - twaalf maanden
vormen samen een heel jaar
op de eerste januari
komt hij pas echt goed op gang
en telt hij voor jou de dagen
tweeënvijftig weken lang



Tot de dag dan is gekomen dat de Sint
verjaardag viert

Want daarna begint het vuurwerk dat de
hemel in pracht versiert

Vader tijd zal dan gedreven

Het nieuwe jaar weer leven geven

KUNST-ig

Rembrandt - onze meesterschilder
werkte nog met een penseel
Karel Appel nam een troffel
smeerde soms wat verf te veel
En de jongens met een spuitbus
schilderen op huis en kerk
maar met dit cadeautje maak jij
straks je eigen meesterwerk

De KunstPiet



DAGBOEK

Waar laat jij je gedachten
die je even wilt bewaren
zodat je ze weer terug kunt zien
na maanden of na jaren
in dit boek kun jij je zorgen
twijfels en emoties schrijven
maar ook de mooiste dromen
zullen hierin voor eeuwig blijven



droomPietervrouw

CD

Hij kan draaien als een molen
in de rondte - supersnel
en dan hoor je een muziekje
net als bij een carroussel
als je a en b gezegd heb
let nu op: 't is net een quiz
en je noemt dan weer twee letters
weet je zeker wat het is

de Sint



CHOCOLADE-LETTER

Er zijn meer dan twintig soorten
één daarvan past echt bij jou
dat geldt voor ieder mens op aarde
voor elke man en elke vrouw
Niet getreurd als je een 'S' bent
en reken je als 'W' niet rijk
of je 'K' of 'B' of 'O' bent:
het aantal grammen blijft gelijk

De sint



CADÉAUBON



Soms - als een artikel schaars is
gaat de verkoop op de bon
en dan denkt men terug aan tijden
dat men alles kopen kon
Soms zijn bonnen heel erg handig
kun je naar de winkel gaan
en met deze in je handen
komt de prijs er niet op aan

De BonPiet

BROCHE

Speld hem op, gelijk een lintje
dat de koningin soms geeft
en het maakt dan dat je kleding
nét dat beetje extra heeft
mannen zullen dit niet dragen
het is typisch voor een vrouw
en het kunstwerk in dit pakje
geeft Sint exclusief aan jou

VersierselPiet



BOEK

Neem eens zesentwintig letters
komma's punten en zo wat
en je hebt de ingrediënten
voor een krant of voor een blad
Met dezelfde onderdelen
is ook dit geschenk gebouwd
en de Sint - zelf zeer belezen
hoopt maar dat je er van houdt



De LeesPiet

AUTORADIO

Of je rijdt van Elst naar Uddel
of je rijdt van Sleen naar Stein
of je gaat van Zeist naar Kaarlem
of je rijdt naar Gijsselstein
waar je heen gaat met je auto
naar de bossen of de zee
Amsterdam, Maastricht of Eelde
Hilversum gaat met je mee!

De Rijm-Piet



AGENDA

Het heeft de sint behaagd
een naslagwerk te geven
waarin je na een jaar
kan terugzien op je leven
Wanneer het straks nieuwjaar is
begin je bij 't begin
dat doe je vier kwartalen lang
want meer gaat er niet in



De Vluggertjes Piet

AFTERSHAVE

Als je het gazon gemaaid hebt
en het gras groeit niet zo goed
is het altijd erg verstandig
als je er wat mest op doet
Als je baard is afgeschoren
en je nog niet lekker ruikt
is het altijd erg verstandig
als je van dit spul gebruikt



De Tuin Pieterin

Ook jou heeft Sint echt niet vergeten
Dat wil ik je hierbij laten weten
Ik denk dat je dit present wel kunt
gebruiken
Je hoeft alleen maar goed te ruiken.



De Sint

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje
weer aan

Ik zoek naar de Sint maar ik zie hem niet
staan

O lieve Sint Nicolaas ben jij soms niet
daar

Of heb jij misschien ons pakje nog niet
klaar

Pietje



Wie zoet is krijgt lekkers wie stout is de roe
Ik kijk dus wel uit voordat ik wat doe
Ik zal dus braaf zingen een liedje voor jou
En hoop dat jij zo nog steeds van mij hou



Een kind

Het mag dan nat zijn op de daken
Het blijft de Sint altijd weer raken
Die lieve snuitjes vlak voor het raam
Welke, en dit mag gezegd, heel bekwaam
Maar de Pieterbazen staan te luren
Legt hij ze dit jaar in de luren?

Koofpiet



Een bal, een kleurboek en een trein
Of mag het nu wat anders zijn
Dit zijn de vragen van de Sint elk jaar
Hij raakt hier eigenlijk nooit mee klaar
Soms weet zelfs hij niet wat het betekend
Maar wordt hij er toch op afgerekend
Een babbelbox praat deze nu tegen je of niet
Gelukkig is er dan altijd nog onze slimme
Piet

De slimme Piet

Hoor de wind waait door de bomen
Kinderen stop nu maar met jullie lied
Het heerlijk avondje is gekomen
Dus wordt het tijd dat ook jij geniet
Maak dit pakje snel maar open
Voordat het jaartal is verlopen



De knappe Piet

Daar wordt op de deur geklopt
Hard en ook zacht geklopt
Daar wordt op de deur geklopt
ben jij soms doof?
Ik ben niet gerust mijn kind
Ook al ben ik niet jou vriend
Ik ben dan wel zwart als roet
de Sint doet mij goed.



Zwarte piet

Een presentje voor jou



Geef ik omdat ik van je hou

Zoals ik om alle kinderen geef

En ik hoop dat ik dit nog lang beleeft

De Sint

Rijmen en dichten

Ik moet elk jaar weer zwichten

Want ieder wil van mij weten

Of ik hem niet ben vergeten

Maar ook dit jaar

Staan er heel veel kadootjes klaar



De Sint

Wat je ook doet en waar je ook bent
Het is de Sint met zijn knecht die je
herkent

Deze twee knarren gaan maar door
En hebben voor iedereen een luisterend oor
In dit huis hebben ze vernomen
Dat ze met dit kado goed voor de dag
konden komen

Want er zou iemand zijn uit jullie kring
Die altijd voor dit kadootje ging
Sinterklaasje



En zak gevuld vol pakjes
Drie pieten vallen van de dakjes
Maar de presentjes zijn nog heel
En gelukkig zijn er veel
Maak nu snel maar open
Groetjes Piet



De pepernoot

Er was er eens een pepernoot
die riep van alle daken

Ik zou wel eens groot en taai willen zijn
nou dat kon regel-Piet wel maken

Regel-Piet gooide zo tussen de taaien
voor een hele week lang onze pepernoot

En omdat alle taaien op hem lagen
werd hij uitgerekt en groot

Maar hij was nu wel zo dun als een
papiertje

en dat was toch eigenlijk helemaal geen
pleziertje

Dus wat is nu het moraal van dit verhaal

Je kunt jezelf van alles wensen

maar voordat je het weet

is het resultaat iets wat je nooit meer vergeet.

De nadenk-Piet



Zie de maan schijnt door de bomen
Ik sta hier al een hele tijd
Het heerlijk avondje is gekomen
Maar ik ben mijn kadootje kwijt
Kijk eens even zwarte Piet
Of jij mijn kadootje ziet
Kijk eens even zwarte Piet
Of jij mijn kadootje ziet



De zangpiet

Dit kadoo is van een goede vrind
Hij noemt zichzelf wat graag De Sint
Hij geeft graag aan alle mensen
Zonder zelf wat terug te wensen
Is dit nu niet bijzonder gaaf
In het drukke leven van vandaag



Een Vrind

Sint zijn paardje stond al in de stal
Toch struikelde hij nog over een bal
Dit moest een kadoo zijn van een kind
Omdat Sinterklaas niks aan ballen vind
Met mijn fiets in de hand ging ik snel op
weg
Maar o wat had ik weer een pech
Mijn band was platter dan een pepernoot
Er zat een gat in van wel een meter groot
Ik trok mijn stoute schoenen aan
En ben toen op die bal gaan staan
Al zwalkend kwam ik toen vooruit
En sinds dien noemt men mij schavuit

De schavuit Piet



Zit jij ook te wachten bij het vuur
Op de Sint die komen gaat op dit late uur
Nu ik wacht al dagen lang
Maar mooi dat hij nog steeds niet kwam
Ik heb zitten zingen als een malloot
Maar volgens mij zit hij niet op de boot
Met dit slechte weer ga je toch niet op pad
Hij is vast blijven liggen in zijn bad
Moet jij ook eens proberen met dit kadoo
En vertel mij later maar hoezo.



Zeur Piet

Zwarte piet die liet een poepie
Want hij at een lekker snoepie
Maar dit kon niet blijven zo
Dus begon hij aan jou kadoo
Dit heeft geholpen rook de Sint
Daarom ben jij nu zijn vriend



De ruikpiet

Morgen is het dan de dag
Dat je alles weer vergeten mag
Want de kerstman komt eraan
En die ziet mij dan liever gaan
Het is elk jaar weer een strijd
Die ik nog verlies en nog vermijd
Maar vanavond is het toch mijn feest
En ben ik blij dat ik ook hier ben geweest.



De Sint

Lieve kind wat was ik ongerust
Omdat de pakjes niet klaar waren aldus
Ik heb de kerstman om wat hulp gevraagd
En dat gaf hij mij wat graag
Daarom zie jij nu een pakje
En ging het toch nog van een leien dakje



De Sint

Muziek

House de Sint, Doe Maar of klassiek
Rap, golden oldies de Sint houdt van
muziek

Ik vind het heerlijk om in mijn schrijfhoekje
Al schrijvende in mijn dikke boekje
Te genieten van de tonen uit mijn stereo
installatie

Tonen van deze of een vorige generatie
Het blijft ook leuk om muziek te spelen
Met mensen die mijn passie delen
Jazz, rock en soms zelfs reggae
De Sint speelt overal gezellig mee





Wat speelt de Sint hoor ik u vragen
Zou hij een tuba of een contrabas
meedragen?

Nee de Sint speelt heel erg luid
Met zijn mond maakt hij een fluit
Een instrument zo universeel
Dat ik me bij het bespelen ervan nooit
verveel

De Sint trekt soms hele zalen vol
En al fluitend gaat hij dan uit zijn bol
Maar ik weet het ik draaf weer een beetje
door

En sorry als ik u daarmee stoer

Als u zich iets te veel verveelt

De reden van mijn relaas is dat u mijn
passie deelt

U houdt naar ik verneem ook van muzikale
klanken

En daarvoor wil ik u graag bedanken

Waarom, omdat het een verademing is

Om een muziekje te horen als de Sint aan't
werken is

Dus van mij krijgt u iets zodat u volgend
jaar

Er voor kan zorgen dat ik dwingend mijn
klusjes klaar

Zet zo rond december de muziek maar hard

Dan zorg ik dat u niet de roe

krijgt maar de gard

De NijmelPiet



Piet zo stoned als een garnaal. . .

door Sinterklaas beleefd.



Best Ria,

O, o wat een probleem om voor jou iets leuks uit te zoeken!

Ik wilde wel eens iets anders dan c's of boeken.

Dit jaar was er een verlanglijstje en dus gingen we op pad.

Ik hoopte dat het snel zou lukken, want Piet heeft elk jaar wel wat!

We liepen door de stad en opeens bleef Piet bij een Smartshop staan.

Hij zei: "hier zal ik wel eens eventjes naar binnen gaan!"

Ik dacht hij gaat vast zo'n energiedrankje kopen.

Daar is niks mis mee, dus laat hem maar lopen.

Ik zou aan het eind van de straat in een café op hem wachten.

Want na al dat gesjouw was ik aan het eind van mijn krachten.

Ik zat er al een uur, maar nog steeds zag ik geen Piet.



Waar zou hij nou weer uithangen, die akelige deugniet!

Ik ging weer terug naar de Smartshop aan de Grotestraat nr. 10.

Maar daar hadden ze Piet al bijna een uur niet meer gezien!

Hij had wat paddo's en pillen gekocht en
was weer weggegaan.

De verkoper zei verder niks maar keek mij
veelbetekenend aan!

O lieve hemel dacht ik, is Piet echt een
gebruiker?

De verkoper zei: ga gauw naar een winkel en
koop een pak suiker!

Suiker, vroeg ik, wat moet ik daar nu weer
mee?

Dat gaat de werking tegen, zei hij, net als
honing in de thee!

Ik ging gauw naar buiten en
keek nog eens rond.

En ja hoor, daar verderop liep
Piet in zijn blote kont!





Hij was aan het dansen en zingen, zo stoned
als een garnaal!

Ik liep naar hem toe en zei: maak niet zo'n
kabaal!

Hij zei: wie ben jij, ga toch weg oude taart!
Laat me met rust of ik trek aan je baard!
Je wilt zeker op Sinterklaas lijken, vuile
bedrieger!

Nou ik ga de lucht in, net als een vlieger~



Red Bull geeft je vleugels! : riep hij en sprong omhoog.

Hij zwaaide met zijn armen, maar kwam weer neer met een boog.

Hij bleef even zitten en krabbelde wat op z'n kop.

Ik neem wel wat van die paddo's daar kikker je pas van op!



Nee, nu is het genoeg, zei ik, je gaat nu met mij mee!

We nemen thee met veel suiker en honing, ginds in het café!

Die thee hielp dus echt, hij werd verschrikkelijk moe.

Ik zei: "jij gaat nu naar huis, naar je warme bedje toe!"

Ik ga gauw nog voor een kado voor Ria op zoek!

En als ik thuis kom krijg jij een pak voor je broek!

Uiteindelijk is het toch nog goed afgelopen.
Maak je kado nu dan maar heel snel open!

Een belevenis van de Sint



Zingen in de douche

Oh wat heb je toch een mooie stem
Toch vraag ik je hierbij met klem
Om niet zoveel te zingen
'k weet je kunt je niet bedwingen
maar ik heb zo van die pieten
die erg van jou geluid genieten
en hun werk daardoor vergeten
en, dat zul jij dan later weten.



Dan komen er geen cadeautjes
in schoenen op tafels en bureautjes
en dat zou pas zonde wezen
nu laten we maar gauw weer verder lezen

Ga de plek waar je 't meeste zingt
is een plek waar jou stem het mooiste klinkt
En je staat er niet voor schut
Als je je talent benut
een plek waar het water spat
Juist onder de douche en in het bad
Dus nu heb ik iets bedacht
En dat uit Spanje meegebracht
Het is een douche microfoon
Daarmee word je superschoon
En je stem geluid
Komt dan heel mooi uit
Dus zing zo veel je wil
Maar ben soms ook even stil. . . .
En hou zo nu en dan ook even rekening met
mijn pupil!



Lezen



Vindt u het niet heerlijk om onder het genot
van thee en een koekje

Rustig en kalm te lezen in een roman of
thriller boekje

Of gewoon een novelle of boeken vol met
poëzie

Ga ik zie u wel eens zitten met een boekje op
uw knie

En weet dan dat u in een andere wereld bent
Waar u door een schrijver heerlijk wordt
verwend

Met mooie anekdotes en spannende
momenten

Verhalen over herfst, zomer, winter of over
de lente





En als ik dan zie hoe u plotseling opkijkt
Omdat het spannende moment toch wel heel
erg echt lijkt
Dan verschijnt op mijn gezicht een lach
Dat is iets dat u best weten mag
Dus voor dat heerlijke gevoel van een boek
Ging ik naar iets leuk op zoek
Als u nu vast een kopje thee zet, pak ik een
koekje om te soppen
En om u weer wat rust te gunnen zal ik
maar met dichten stoppen



Lieve Ria,



Wanneer je dit leest ben ik net klaar met
pakken

Ik ga straks zoals je weet, weer naar huis
toe zakken

Maar voordat ik vertrekken ga nog even een
gedicht

Die daarmee zal verklaren waar jou kodootje
ligt

Kijk in een zak genaamd Petria

En vertel mij dan maar wat jij zie-ja

Geef ook gerust nog even door
Via mijn klein maar gevoelige oor
Of je hiermee iets zult maken
Wat mijn bejubelde hart zal raken
Ik zal mij dan niet meer bedwingen
En een liedje over Spanje zingen
Nu ik ga weer verder met mijn poëzie
Tot ziens wanneer ik je weer eens zie

Een kusje  van de oude Sint



Beste Ria,

Van PostPiet kreeg ik zojuist te horen

Dat jij graag doet testen onze oren

Ook veel Cd's wil jij graag draaien

Om de stilltes te verfraaien

En met penselen loop jij te klieren

Om als schilderes een doek te sieren

Maar bovenal wil jij heel graag lezen

En daarmee had je mij wel kunnen wezen

Ik heb van dit boek al vele exemplaren

En vind het 'n sport ze allen te bewaren

Maar ik vond het wel een fraaie geste

Guist jou te geden een der beste

Lees hem lekker op je gemak maar uit

Dan krijg je op de laatste bladzij ook nog
eens een buit

Ik geef je hierbij vast wat bloemen krijg je
absoluut een goed gevoel

Neem ik alvast een heel klein slokje voor ik
vergeet wat ik bedoel

Het ga je goed jij knappe meid

Het is mijn schimmel die mij verder leidt



Groeten van de Sint