

Hallo lieve Fayla



Wanneer jij jou surprise bekijkt, na het lezen van dit gedicht
Zal je zien dat er één onderdeel groot is uitgelicht
Het wordt je zo duidelijk waarom, dus laat nog geen traan

Ik ga je hieronder vertellen waarom ik dat heb gedaan

Het begon bij het bespieden van de orthodontist
Daar ontdekte ik iets wat ik nog niet wist
Jij lag in de stoel en niet om te chillen

Dat zag ik meteen aan jou gespannen armen en billen

Op jou tanden kwamen draadjes
Deze waren niet tegen de gaatjes
Maar om ze mooi recht te zetten

En vanaf die dag ben ik daar dus op gaan letten

Echter wat ik ook keek, steeds was jou mond dicht
Ik zag niet meer zo vaak een lag op jou gezicht
Het praten werd minder, dus ook het contact

Toen heb ik na een tijdje maar de telefoon maar gepakt

Aan de Tist gevraagd of die draden konden verdwijnen
Zodat op Fayla's gezicht de zon weer zou schijnen
De Tist zei; "een strak plan, oké"

"Haar tanden staan nu toch goed, ben er tevreden mee"

Het enige lastige was nou, wanneer?
Hij gaf steeds als antwoord; “de volgende keer”
Mijn geduld was op, ik ben naar de Gamma gegaan

En heb daarom in jou surprise een tangetje gedaan

Wanneer je jou tanden van de draden bevrijd
Wordt je op het eind met een verrassing verblijd
Nou ja, dat hoop ik natuurlijk, misschien heb ik het mis

Ga het toch maar gebruiken, want het houd jou mond fris

Die mond gebruik je natuurlijk ook voor andere zaken
Bijvoorbeeld als je op iemand verliefd begint te raken
Dan komen twee monden automatisch tegen elkaar

Snap ik weer niets van! Echt waar! Vindt ik raar.

Komt zeker omdat ik alleen ben, natuurlijk wel met Pieten
Maar niet met een Klazientje, om van te genieten
Oké, jij dus wel..., jij hebt een vriendje..., heel fijn

Daarom , houd je mond en tanden maar goed rein

Lieve Fayla, ik ben benieuwd naar het mooie resultaat
Want nogmaals, de mond is het belangrijkste in je gelaat
Daardoor kun je eten en drinken en proef je zoet, zuur of zout

Maar het alle belangrijkste, laten zien en zeggen , dat je van iemand houdt

Ik doe dit nu even op een andere manier
Door dit neer te zetten op dit papier
Ik houd van jou

Lieve Jonge vrouw



